

## Een terugblik op Italië.

Datum van 14 april tot en met 10 mei 2007 ( totaal 26 dagen)

Gereden km's in Italië 3179 km km stand van 28830 tot en met 32009

Verbruik Italië 20,15 liter op 100 km

## Uitgaven Italië:

Eten	Diesel	Bezine	Daf	Quad	Entree	logies	Diverse	Totaal
266,99	706,95	18,20	4	0	104	315,20	385,90	1801,24

In de kosten onder Diverse is ook de overtocht naar Griekenland verwerkt en de tol van de autosnelwegen.

## Betaalmiddelen:

In Italië betaal je gewoon met de Euro, dus lekker handig.

Bij supermarkten en tankstations was betalen met onze (maestro) pinpas overal mogelijk. Net zoals betalen met je creditkaarten ( Mastercard en Visa) zonder dat je extra hoeft te betalen.

Geld pinnen kun je bij bijna alle banken en pinautomaten vind je echt overal, zelfs in de kleinste dorpjes.

## De route.

Dit is een beknopt routekaartje van onze route. De groene lijn is de ongeveer gevolgde route.











Hierboven zie je de 3d kaart van onze navigatie software ( delorme xmap 4.5), zoals je kunt zien bestaat Italië voor het grootste deel uit bergen.

## Rijden in Italië:

De snelwegen kun je helaas niet overal vermijden, en soms wil je dat ook niet eens. De provinciale wegen gaan dwars door de kleine stadjes heen en de straten daar zijn erg smal en staan helemaal dicht geparkeerd met auto's en dat ondanks de verboden te parkeren borden. Tot Pompei was het heerlijk rijden over de provinciale wegen hierna werd het een gaos en hebben we stukken langs de kust over de snelweg gereden.

Soms kun je redelijk doorrijden en dan ineens zit of sta je vast. Om de dorpjes heenrijden is niet mogelijk en kan alleen via de snelwegen. Als je trouwens een zuipschuit zoals onze Daf hebt kun je om kosten te besparen beter delen over de snelweg rijden. De tol is betaalbaar en de wegen zijn een stuk vlakker en voorzien van tunnels en dus veel beter dan de provinciale wegen. Op de provinciale geniet je wel meer van het mooie uitzicht!. Ik heb al een paar keer mezelf vast gereden door de smalle straatjes die regelmatig onder veel te lage bruggen

doorgaan. De Italianen rijden als gekken, hebben maar een doel en dat is zo snel mogelijk van punt a naar punt b komen. Dus als je moet invoegen is de enige manier, verstand op nul, blik op oneindig en de grote van de truck laten werken. Als laatste redmiddel heb je nog je toeter. Parkeren doen ze ook gewoon waar het hun uitkomt, parkeerverboden worden genegeerd en als ze een pakje sigaretten nodig hebben zetten ze gewoon de auto stil midden op straat om snel even de tabakswinkel binnen te lopen. De rest van het verkeer wacht wel!!.

Als je in een file staat ergens in een klein dorpje moet je gruwelijk oppassen voor de zijstraten. De auto's uit de zijstraten rijden gewoon door en gaan er van uit dat, ook al hebben ze geen voorrang., ze toch gewoon voor mogen gaan. Zonder blikken of blozen zetten ze de auto er gewoon voor. Je moet echt 8 paar ogen hebben hier, ook voor de scooters die je links en recht inhalen zelfs als de ruimte het niet toelaat. Dus word je ingehaald aan de linkerkant moet je oppassen en goed spiegelen want de kans is groot dat er ook rechts nog iemand voor schiet. Geduld is een schone zaak maar onbekend hier.

## **De hoogtepunten :**

Het noorden tot aan het midden van Italië is schitterend. Wij vonden Pompei, Rome, Siena en Venetië erg mooi. Sicilië was een hoogtepunt door ons verblijf bij de boer het zogenaamde agriturismo.

## **De dieptepunten :**

We hebben het zuiden onder Pompei als minder leuk ervaren, overal afval langs de weg, soms meters hoog. Nu blijken ze bv in Napels problemen te hebben om het afval te verwerken en dat was goed te merken. Een gruwelijke stank overal waar we een been buiten de camper zetten. De hoge brandstofprijzen maakte ons ook niet echt gelukkig maar in Turkije zijn ze nog 40% hoger!! Dus achteraf viel dat mee. Ook de entreeprijzen zijn hoog, overal moet je voor dokken. Soms is het de moeite waard maar veel vaker is het veel te duur voor wat je krijgt. Ook de prijzen van campings die bijna altijd boven de 30 euro liggen zijn absurd hoog. En het geld zeker niet waard maar omdat de hotelprijzen hier helemaal hoog zijn, voor 100 euro heb je net een kamer met wc en douche, is Kamperen nog de goedkoopste oplossing.

## **(Wild) kamperen:**

Zoals ik al had verteld zijn de campings duur en het geld niet waard, ondanks dat wild kamperen officieel verboden is wordt het overal oogluikend toegestaan. Een of meerdere nachties bij de boer zijn heel gemakkelijk te regelen. Overal zie je borden met agriturismo waar je voor weinig (wij betaalde 10 euro inck stroom en water per nacht) prima kunt vertoeven. Gewoon even aanbellen en je wordt vriendelijk ontvangen en je staat vaak echt midden in de natuur.

Een overnachtingsplekje zoeken is in het zuiden heel gemakkelijk, langs de kust zijn er vele stukken strand waar je heerlijk kunt staan. Wij hebben ons geen enkele nacht onveilig gevoeld en hebben echt op de mooiste plekjes gestaan. In het noorden was het wat moeilijker een geschikte plek te vinden, vaak stonden we op de parkeerplaats van een supermarkt of bij een tankstation. Langs de snelwegen kun je altijd wel bij de grotere tankstations staan, je staat dan

veilig tussen de andere trucks. Italië is behoorlijk bebouwd zodat je constant door dorpjes of stadjes rijdt en je weinig parkeerplaatsen tussen deze plaatsen ziet. Dus een parkeerplaats vinden langs de provinciale wegen is bijna niet mogelijk

## **Eten in Italië:**

De pizza is algemeen bekend net zoals de pasta's. Wij hebben dit natuurlijk regelmatig gegeten maar dan wel zelf klaargemaakt. In de supermarkt zijn tortelinies te koop met vele verschillende vullingen, de meeste smaken heerlijk en zijn erg goedkoop. Er is een keuze uit gedroogde en verse (uit de koeling) tortelinies, de gedroogde zijn te eten maar niet echt aan te bevelen. Ook pizza's koop je voor minder als 2 euro in de supermarkt en smaken ook perfect. Supermarkten zoals de Lidl en Spar zijn overal te vinden en hebben het zelfde assortiment als bij ons. De prijzen zijn ook vergelijkbaar. De Lidl verkoopt ook motorolie net als in Nederland voor 5 liter betaal je 13 euro. En de daf loopt er goed op.

## **Draadloos internet:**

Internet cafe's overal te vinden. Maar ook hier wordt vaak het gebruik van een USB stick niet toegestaan en je eigen laptop aan sluiten kun je ook vergeten, dus foto's verzenden gaat alleen als je een CD brand!!

Wifi (onbeveiligd) is erg schaars hier, Het thuis internetten is hier nog niet door gedrongen. Slechts een klein deel van de mensen heeft in 2007 internet thuis.

## **Het klimaat:**

In Mei waren de temperaturen heerlijk, in Sicilië zelfs heet.

We hebben ook een paar keer een korte maar hevige regenbui gehad, waarbij binnen tien minuten alles echt blank stond en je blij bent met de Truck die hoog boven de grond staat. Vele auto's stonden tot hun assen in het water. Gelukkig hebben we dat maar 2 keer meegemaakt en was het voor de rest heerlijk zonnig.

Tijdens de ritten met de quad in de bergen van Sicilië ging de zon op een gegeven moment weg en toen werd het erg fris, zeg maar gerust koud. Gelukkig duurde dit maar een half uurtje en waren we weer opgewarmd toen we terug bij de camper kwamen.

## **De quad:**

We hebben voor het bezichtigen van de meeste grote steden de quad gebruikt, ook voor het verkenen van de bergen in Siena en Sicilië was het heerlijk om met de quad rond te rijden. Rome hebben we met het openbaar vervoer verkend omdat de camping ons elke dag met een busje bij het station dropten. Met de metro/trein stop je midden in Rome vlak bij alle bezienswaardigheden die allemaal op loopafstand van het station liggen.

## **De papierwinkel:**



Italië is Europa en kent dus geen echte grensovergang meer. Een visa of iets in die geest heb je dus niet nodig.